



Vijf vragen over PAX

IKV Pax Christi heeft op 29 januari haar naam gewijzigd in PAX. Een naam waarmee wij hopen nog krachtiger te kunnen werken aan vrede in conflictgebieden en nog meer mensen die in vrede geloven, bij ons werk te kunnen betrekken.

Vanzelfsprekend roept een verandering vragen op. Hieronder geven wij antwoord op een aantal hiervan. Zit uw vraag er niet tussen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@paxvoorvrede.nl

Waarom verandert IKV Pax Christi van naam?

PAX is verbaal kort, helder en krachtig en drukt uit waar de organisatie in essentie voor staat: vrede, vanuit de kernwaarden menselijke waardigheid en solidariteit. PAX is een Nederlandse organisatie met een internationaal werkveld. De naam is verstaanbaar voor een breed internationaal publiek, legt een verbinding met de traditie van IKV Pax Christi en is daarmee herkenbaar voor mensen die ons hebben gebracht waar we nu zijn. PAX is daarnaast een heldere uitnodiging aan iedereen om samen met ons te werken aan vrede. Met de nieuwe naam verwachten wij dat nog meer mensen (jong en oud) die onze waarden solidariteit en menselijke waardigheid delen, zich in ons zullen herkennen en zich bij ons werk willen aansluiten.

Betekent het verdwijnen van IKV uit de naam een einde aan de betrokkenheid van kerken en de inzet voor oecumene?

Nee. De respectievelijk oecumenische en Rooms-Katholieke moederorganisaties IKV en Pax Christi blijven bestaan. Het IKV-bestuur en de Pax Christi ledenraad houden hun invloed op de werkorganisatie PAX. Ons mandaat vanuit de kerken blijft. PAX heeft zich immers ontwikkeld binnen de kerken, maar staat tegelijkertijd vanaf haar oorsprong midden in de samenleving. Ook de oecumene blijft essentieel bij het slaan van bruggen tussen kerken onderling en tussen kerken en de samenleving als geheel, en om aan te sluiten bij een wereldwijde kerkelijke vredesbeweging, waaronder de Wereldraad van Kerken.

Betekent het verdwijnen van Christi dat jullie het geloof terzijde schuiven?

PAX is en blijft een organisatie met christelijke wortels en een mandaat vanuit de kerken. Onze kernwaarden menselijke waardigheid en solidariteit zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met het christelijk geloof, maar deze waarden zijn ook te vinden in tal van andere levensbeschouwingen. Wij geloven dat ieder mens recht heeft op een menswaardig en vreedzaam bestaan. We geloven ook dat iedereen de mogelijkheid heeft daaraan bij te dragen. PAX blijft daarom samenwerken met allen die ook in vrede geloven en hieraan willen bijdragen, onafhankelijk van hun geloof of levensbeschouwelijke overtuiging.

Is de naamsverandering een stap naar een seculiere NGO?

De nieuwe naam verandert niets aan onze huidige traditie, identiteit en kernwaarden. PAX is wel een heldere uitnodiging aan iedereen die onze waarden deelt om mee te doen in het streven naar vrede. Dat was zo in het verleden en zal ook zo blijven in de toekomst.

Wat bedoelen jullie met de pay-off Vrede. Wie durft?

Daarmee bedoelen we dat vrede niet gemakkelijk is. Het lijkt ongrijpbaar ver weg en soms onmogelijk. De overmacht van geweld dreigt ons moedeloos te maken. Vrede komt er niet vanzelf, daar is moed en durf voor nodig. De moed om tegen de stroom in te roeien, je uit te spreken en toch door te gaan. Durf van onze partners in conflictgebieden, zoals Zuid-Soedan, Syrië en de DR Congo, die zich blijven inzetten voor vrede in hun land. Durf van politici om keuzes te maken die beslissingen nemen die de menselijke waardigheid bevorderen. En durf van de vele mensen die zich in hun eigen omgeving en op hun eigen manier voor vrede inzetten, bijvoorbeeld door een Ambassade van Vrede op te richten of een petitie te ondertekenen.

Wij geloven dat iedereen die in vrede gelooft, iets voor vrede kan doen. Van het versturen van een simpele e-mail tot het steunen van vredesactivisten in conflictgebieden. PAX brengt die mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. We werken samen en zijn solidair met mensen in conflictgebieden, spreken politici aan en slaan de handen ineen met betrokken burgers. Wij geloven dat vrede onvermijdelijk is als we samen het lef hebben om er alles aan te doen.